



30 maart 2017

wk 13

Don 30 mrt	Alg. ouderavond: Kinderziekten door antroposofische arts Loes Klinge
Maa 27 mrt	Klassenouderoverleg 8.30 uur Leerlingenoverleg 11.00 uur Let op gewijzigde datum!
Din 4 apr	Ouderavond klas 1-2 19.30 uur
Woe 5 apr	Klassenpresentatie 12.00-13.00 uur
Vrij 7 apr	Palmpasen gewone schooltijden
Do 13 apr	Paasviering alle klassen 13.00 uur vrij
Do 13 apr	MR vergadering 20.00 uur
14 t/m 17 apr	Paasweekend
18 t/m 20 apr	Eindtoets Cito klas 6
Vrij 21 apr	Bosdag klas 1-2
22 apr- 7 mei	Meivakantie
Woe 10 Mei	Bosdag 5-6
Vrij 12 Mei	Koffieochtend
Di 16 Mei	Start Avond4daagse

Aanwezigheid directeur: maandag en donderdag.

Tussen 8.30 en 9.00 uur inloopspreekuur, even bij mij binnen lopen met een zorg of vraag. Of u kunt een afspraak maken.

Berichtje directeur,

Klassenpresentatie 5 april

Alle ouders zijn weer van harte welkom woensdag 5 april om 12.00 uur om naar de klassenpresentatie te komen kijken. Ook leuk voor kleuterouders om alvast te kijken wat de toekomst zoal biedt. Dit is echter niet geschikt voor nog niet schoolgaande kinderen.

'Lunchtrommel'

'Voor elke pauze eten de kinderen met de leerkracht in de klas.

Wij verwachten gezond voedsel: brood, crackers, rijstwafels, fruit, groente en noten.

Geen snoepwerk en in de beker geen frisdrank'.

Bovenstaande tekst staat in ons Jaarboekje.

Via klassenouderoverleg hoor ik geluiden dat het nodig is om deze afspraak weer even onder de aandacht van de ouders van klas 1 t/m 6 te brengen. Het gaat om goede, gezonde voeding waarop wij kunnen werken en liefst zo min mogelijk suiker (hebben we niet nodig, zit overal al toegevoegd in en werkt averechts).

Snoepen en verwennen doen we thuis.

Wij zijn ook geen voorstanders van sap, maar zeker niet van dagelijks een wegwerp verpakking.

Dus dringend verzoek aan jullie: laten wij ons hier aan houden!

Klassenbezetting 2017-2018

In de vrijeschool is het van oorsprong de gewoonte dat de leerkracht vanaf klas 1 de hele rit met de klas mee groeit. Hoewel in onze tijd andere variaties zijn ontstaan, blijft het goed 'met je klas mee te gaan' en regelmatig een nieuwe uitdaging aan te gaan.

Omdat wij combinatieklassen hebben kan dit niet en moeten leraren de tijd hebben om zich vooraf in 2 leerjaren kunnen verdiepen. Daarom is de afspraak bij ons op De Kleine Prins: leerkrachten blijven zo'n 3 á 4 jaar op de zelfde combinatieklas. Dan worden ze als

het ware specialist van deze leeftijdsgroep en het leerplan wat daar bij hoort en zijn ze toe aan een nieuwe stap en ontwikkelkans.

In ons kleine team moet iedereen ook toe zijn aan een nieuwe stap en nemen we dit in de afweging mee. Niet iedereen is zo ver en daarom hebben we maar een gedeeltelijke wissel in de bezetting.

Kleuterjuffen zijn specialist op hun gebied en gaan in principe niet mee in de klassenwissel.

In klassenbezetting voor 2017-2018 is:

Klas 5-6 juf Machteld en juf Esther

Klas 3-4 juf Magda

Klas 1-2 juf Marijt en juf Rosa

Kleuters juf Karlijn en juf Esther

Vervang verlofperiode juf Machteld

Eind mei zal juf Machteld met zwangerschapsverlof gaan en begin juni juf Linda (die nu 1 dag in klas 5-6 invalt). Tot einde verlofperiode (ongeveer na de herfstvakantie) zal juf Esther 4 dagen in klas 5-6 werken en juf Diana de 5^e dag. In verband met de studie van juf Esther neemt juf Diana regelmatig een dag extra waar.

En voor de kleuters is dat 4 dagen juf Karlijn en 1 dag juf Hetty tot de zomervakantie.

Voor na de zomervakantie is het plaatje nog niet helemaal rond, maar dat horen jullie zo spoedig mogelijk.

Joke Rebel

Oproep aan alle ouders,

Komende woensdag en donderdag gaan we 80 broodhaantjes bakken voor Palmpasen, hiervoor zijn we nog op zoek naar een paar extra oventjes. Mocht iemand een oventje te leen hebben voor deze twee dagen, graag even melden bij juf Karlijn. Alvast hartelijk dank!



Palmpasen en Pasen

Achtergrond van het palmpaasfeest en het paasfeest

Palmpasen wordt aan het einde van de vastentijd gevierd en is de inleiding van de lijdensweek.

Met onze Palmpasen optocht zingen we de natuur weer wakker. Ieder kind draagt zijn eigen stok of levensboom. De kale tak symboliseert ons fysieke lichaam, het kruis verbindt hemel en aarde.

Bovenop de stok zit de haan. In sprookjes komt de haan ook veel voor, hij roept de innerlijke mens

wakker. Aan de stok is het buxusgroen bevestigd, dat als eeuwig groen symbool staat voor het doorgaande leven.

Een week na onze Palmpasen optocht vieren we het paasfeest. Uit het oosten komt het symbool van de haas, die zich snel voortplant, vruchtbaar is, zachtmoedig is en zichzelf in de strijd opoffert.

We verstoppert eieren op deze dag, het ei is symbool van de opstanding en de kiem van hoop op een nieuw leven.

Ook halen we water bij de beek om daarmee de zaadjes tuinkers, die we deze dag zaaien, water te geven. Hierbij zingen we het watercanonlied.

Voor kleuterouders en ouders van klas 1-2

Vrijdag 7 april vieren we Palmpasen.

We willen alle ouders van de klassen samen met broertjes en zusjes uitnodigen om dat met ons te vieren.

Om 12.30 uur gaan we een wandeling maken met de palmpaasstok, we zijn dan om 13.00 uur weer op school. De jongsten kunnen dan naar huis en klas 3-4 gaat de klas weer in. De stok wordt op school versierd.

Voor de voorbereiding.

Wat hebben we nodig:

- Een natuurstok (+/- 50 cm lang) een punt eraan en een naam erop.
- Een klein zakje gedroogde vruchten (rozijnen, appeltjes, abrikozen, dadels enz.)

Dit graag op maandag 3 of dinsdag 4 april meenemen naar school.

De broodhaantjes worden op school gebakken.

Voor kleuterouders.

We vinden het leuk als de kinderen en ouders samen de Palmpasen liedjes zingen tijdens de optocht.

Om de liedjes te oefenen zijn jullie welkom op:

Dinsdag 4 en donderdag 6 april van 8.30 tot 8.50 uur.

Voor ouders van klas 3/4.

Dit jaar gaan de kinderen van klas 3/4 ook een palmpaasoptocht lopen.

De kinderen van klas 3/4 maken op school een palmpaasstok.

Deze is anders dan de stokken in de lagere klassen namelijk in een kruisvorm, die de kinderen zelf gaan maken.



Wat mee te nemen naar school op maandag 3 april:

2 stokken uit de natuur (+/- 50 cm)

Een zakje gedroogde vruchten. (rozijnen, appeltjes, abrikozen, dadels enz.)

-Deze dag is een gewone schooldag, tot 14.30 uur les.

Palmpasen en Pasen

De liederen die we de komende tijd op school gaan zingen, staan vol met symbolen.

"Palmpasen, Palmpasen, versier je groene tak,
met linten en met ruikertjes, met chocola en suikertjes.

Kom mee, kom mee op pad, wij trekken door de stad".

De kleuters maken een Palmpasenstok met een ronde hoepel. De ronde vorm staat symbool voor de zon, die zich de komende tijd sterker met de aarde gaat verbinden. De slierten van crêpepapier zijn in lente- kleuren.

De oudere kinderen maken de stok in kruisvorm (het kruis van Christus).

De vruchten die aan de stok hangen, staan symbool voor de vrucht van de toekomst.

"Haantje op een stokje, bedelt om een brokje,
bedelt om een stukje brood anders gaat mijn haantje dood".

Om goed 'wakker' te blijven, moet onze haan gevoed worden met echte waarheid, stenen voor brood doet hem sterven.

"Over ene zondag krijgen wij een ei", duidt op de Paaszondag. Dan zoeken we buiten eieren in de ontluikende natuur, waarmee we aangeven nieuwe kiemkrachten te zoeken.

"Drie ei is een Paasei"...het getal drie duidt op de drie- eenheid van Vader, Zoon en de Heilige Geest. Maar ook op die van de mens naar lichaam, ziel en geest.

De haas als symbool voor de vruchtbaarheid is oeroud. Hazen zijn vredelievend, zachtaardig en vruchtbaar.

Zo is de haas Paashaas geworden en verstopt hij op Paasmorgen voor zonsopgang de paaseieren, in de hoop dat wij mensenkinderen die nieuwe levenskiemen willen zoeken.

De Jaarfeestengroep



The image shows three staves of handwritten musical notation in treble clef. The melody is simple and consists of eighth and quarter notes. The lyrics are written in a cursive hand below the notes.

*Palmpasen palmpasen, versier je groene tak, met linten en met
ruikertjes, met chocola en suikertjes, kom mee kom mee op pad,
wij trekken door de stad.*