



De Kleine Prins

basisschool voor vrijeschool onderwijs

15 Juni 2017

wk 24

13-16 jun	Kamp klas 5-6
Vrij 16 jun	GGD verpleegkundige spreekuur 8.30-9.30 uur
Vrij 16 jun	Euritmie voorstelling 12.00 uur voor alle klassen
Vrij 23 jun	Alle klassen 13.00 uur vrij en dan om 17.00 uur St. Jan's feest.
Don 29 jun	Juffendag Kleuters
Vrij 30 jun	Bosdag 3-4
Vrij 30 jun	Koffieochtend
Maa 3 jul	Toneelstuk 5-6
Di 4 jul	Schoolreisje klas 3-4
Woe 5 jul	Afscheidsavond klas 6
Don 6 jul	Jaarafsluiting met alle ouders 20.00 uur
Vrij 7 jul	Laatste schooldag tot 12.00 uur
8 jul-20 aug	Zomervakantie

Aanwezigheid directeur: dinsdag en vrijdag
Tussen 8.30 en 9.00 uur inlooptspreekuur, even bij mij binnen lopen met een zorg of vraag. Of u kunt een afspraak maken.

Berichtje directeur,

Schoolfoto's.

We wachten nog op enkele ouders die de schoolfoto of de machtiging inleveren bij klas 1-2 en de kleuterklas!

Alvast twee data voor in de agenda

Het vakantierooster heeft u al gehad. Maar nu alvast twee data voor het komende jaar die je alvast in je agenda kan zetten.

Vrijdag 15 september de uitvoering van de dans/muziek workshop van juf Eva op de klassieke muziek van Carnaval des Animaux om 12.00 uur.

En de Thema ouderavond op donderdag 5 oktober om 20.00 uur. Onder leiding van Marcel van Os gaan we de typische vrijeschoolliederen zingen en kijken naar wat en waarom bij welke leeftijd. Marcel is al tientallen jaren de muziekleraar op de Vrijepabo en de Zomercursus. Dat maakt hem zeer bekwaam op dit gebied.

Joke Rebel

Sint Jan

Meer dan in welke tijd van het jaar ook lijkt de aarde op een kleine zon, met eigen, stralende glans.

Nu speelt alles in de natuur zich af in de hoogte. De vogels zingen volop; bloemen zenden hun stuifmeel omhoog en tal van insecten; vlinders, bijen, hommels en kevertjes - omzweven de bloemen, zo hun rol in de vruchtzetting spelend. Onder de insecten vallen de kleurige, tere vlinders op.

De wind en de insecten hebben het proces van de vruchtzetting op gang gebracht. De mei-maand bracht velden vol bloeiende bloemen, maar juni bracht de eerste zomervruchten rijp: aardbeien en rode bessen. De zwarte bessen, frambozen, kersen en tenslotte bramen zullen weldra volgen. In rijpende vruchten



neemt de aarde de zonnewarmte op, wordt a.h.w. verinnerlijkt.

Na de langste dag op 21 juni begint de zon langzaam onmerkbaar weer aan de afdaling. Ook het leven op aarde stijgt na de zomerzonnewende niet meer op in groei en bloei, maar het neigt zich in vruchtzetting, vruchtrijping en zaadvorming voorzichtig weer naar de aarde.

Midzomerzonnewende.

De langste dag - de kortste nacht van het jaar werd in de voorchristelijke tijd beleefd als het hoogtepunt van het jaar. Veel van de oude gebruiken van het Midzomerfeest zijn overgegaan op het Christelijke Midzomerfeest, het Sint Jansfeest, dat drie dagen na de zonnewende gevierd wordt, op 24 juni.

Het Sint Jansfeest heeft dus altijd dezelfde datum, in tegenstelling tot het Pinksterfeest, waarvan de datum afhankelijk is van de Paasdatum.

Bij de meeste Heiligen is het de sterfdag, die als hun feestdag gevierd wordt. Bij Sint Jan wordt de geboortedag van Sint Jan de Doper gevierd. Ook aan de andere kant van het jaar staat een geboortefeest centraal, kort na de Midwinterzonnewende, het Kerstfeest, de geboorte van Jezus van Nazareth. Beide geboortes zijn omgeven door wonderlijke gebeurtenissen.

De ouders van Johannes, de priester Zacharias en zijn vrouw Elisabeth, waren al op leeftijd, toen Zacharias van de engel Gabriël de boodschap kreeg dat hem een zoon geboren zou worden. Omdat Zacharias het niet geloofde werd hem zijn spraak ontnomen. Toen het kind geboren werd, wilde de familie hem Zacharias noemen, naar zijn vader. Maar Elisabeth zei, dat zijn naam Johannes zou zijn, zoals de engel bevolen had. Toen Zacharias dit bevestigde kreeg hij zijn spraak weer terug.

Johannes de Doper werd als zomerkind geboren en Jezus van Nazareth als winterkind. In de zomer is de mens heel anders, dan in de winter. In de zomer zijn we veel extravert. We treden in fysieke zin naar buiten en zetten ramen en deuren open. In de winter zijn we veel introvert. In de zomer groeit en bloeit de natuur en stijgt omhoog van de aarde naar de kosmos. We hebben de neiging om mee te gaan. We willen ons bevrijden uit onze dagelijkse taken. Het is niet voor niets in de zomer vakantietijd. Het liefst dromen we weg en soezen we in de omhullende warmte van de zon.

Sint Jan, Sint Jan, Sint Jan, hij komt eraan!

Het Sint Jansfeest vieren we dit jaar op vrijdag 23 juni.

Het feest bestaat uit twee delen:

Op school van 8.30 uur tot 13.00 uur voor de kinderen.

Aan de Kruisbergseweg 19, Zelhem, van 17.00 tot 19.30 uur voor het hele gezin.

Wij vieren het overdag op school met zingen in de zaal, luisteren naar een verhaal en spelen spelletjes op het plein.

De kinderen nemen op deze dag hun eigen eten en drinken mee.

Meenemen naar school:

- lang gras
- (veld) bloemen
- ijzerdraad (tuindraad)
- schaar/kniptang

Het feest 's avonds

De locatie voor het St Jans feest is aan de Kruisbergseweg 19, Zelhem, direct voor Zorgboerderij de Stek.

Fietsers kunnen aan de Kruisbergseweg het pad inrijden met de berken, Kruisbergseweg 19.

Autos kunnen achterom parkeren aan de Wittebrinkweg 11.

Tijd: 17.00- 19.30 uur

De inloop is vanaf 17.00 uur voor het installeren van je picknickkleed.

Alle kinderen krijgen een bellenblaas.

Voor het lopend buffet willen wij jullie vragen om het volgende te maken:

Kleuters : hartige taarten, graag op een briefje erbij of het vegetarisch is of niet.

Klas 1-2 : pasta/maaltijd salades, graag op een briefje erbij of het vegetarisch is of niet.

Klas 3: stokbrood met iets erbij (kaasjes).

Klas 4: fruit.

Klas 5-6: Pannenkoeken met jam erbij.

Maak of neem mee zoveel als 4 personen op kunnen!!

Dit geldt niet voor de pannenkoeken, daar mogen er juist heel veel van zijn!

Het vuur:

Over het vuur springen is een ware belevenis. Waar we ook een paar regels aan verbinden:

Vanaf klas 1 springen de kinderen 1x over het vuur zonder hun ouders.

Als alle kinderen geweest zijn mogen de ouders solo over het vuur springen.

De keuze is aan jou of je de krans na afloop in het vuur wilt gooien.

De kleuters springen niet

Van oudsher is binnen de vrije scholen de afspraak dat de kleuters nog niet over het vuur springen (ook niet met iemand samen). Dit niet alleen vanuit veiligheid overwegingen maar heeft ook een pedagogische achtergrond.

Praktisch:

Het is fijn als een ieder zijn eigen bestek, bord, beker etc. meeneemt

De schaal waarin je het eten brengt van een naam te voorzien, mochten er schalen overblijven, dan zijn ze snel terug bij de juiste eigenaar.

Aan de ouders van de kleuterklas

Vrijdag 23 juni zijn jullie om 12.00 uur uitgenodigd om de St. Janskrans te komen maken. Wat neem je mee:

- lang gras
- (veld) bloemen
- Ijzendraad (tuindraad)
- schaar/kniptang

Als je nog nooit een krans gemaakt hebt is er hulp van ouders en juffen die het wel een gedaan hebben!

Als deelname aan jaarfeesten, zoals St.Jan, buiten schooltijden vallen, zijn deze vrijwillig en onder verantwoordelijkheid van de eigen ouders.

Hieronder de Google links naar de locatie per auto of fiets:

AUTO'S

<https://www.google.nl/maps/place/Wittebrinkweg+11,+7021+KK+Zelhem/@51.994988,6.3046775,447m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47c785374d972bff:0x80261c938b96f751!8m2!3d51.9964816!4d6.3031253>

FIETSEN

https://www.google.nl/maps/place/Kruisbergseweg+19,+7021+KK+Zelhem/@51.9956367,6.3069829,3a,75y,293.57h,89.74t/data=!3m7!1e1!3m5!1smZQTbSImsDXCBdE2RBAp7g!2e0!6s%2F%2Fgeo2.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DmZQTbSImsDXCBdE2RBAp7g%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D272.02744%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x47c7853a04da1ff9:0x5428d1c6d07d5216!8m2!3d51.9957056!4d6.304653

Presentatie Provincies klas 3-4



BHV training team De Kleine Prins en De Esch (Winterswijk)



Kamp klas 5-6



Bijgevoegd in de mail een flyer van het buurtplein over een training voor kinderen van klas 6.